

Hollander jubileert aan de Hudson

Precies vier eeuwen geleden zette Henry Hudson namens de VOC voet aan wal op Manhattan. Gert Tetteroo zet zich in voor een memorabele viering.

Zaterdag

Een jaar in de Verenigde Staten. Ik zit in New York om de 400e verjaardag van Henry Hudsons legendarische tocht van Amsterdam naar Manhattan voor te bereiden. Met een sponsorde stichting, waarvan ik oprichter en mede-directeur ben, werken we in de hoogste versnelling om allerlei evenementen te organiseren. Volgende week het hoogtepunt: dan viert The Big Apple de NY400 Week.

De dag begint rustig. Om 10 uur op pad naar de gisteren geopende Wholefoods Market op West 79th Street bij Central Park. Het is een Albert Heijn 'on steroids'. Ontbijt, lunch en diner ingeslagen. Zelf koken hoeft niet meer.

Voor het H209 Forum, de grootse waterconferentie die wij begin september tegenover het Vrijheidsbeeld organiseren, schrijf ik verder aan het programma.

Hoor dat Hurricane Danny New York toch niet zal treffen. Door H209 weet ik dat dit maar beter is ook: de stad is statistisch 30 jaar over tijd qua stormvloed, en nauwelijks beschermd.

's Avonds kijk ik naar een herhaling van Saturday Night Live met Tina Fey als Sarah Palin. Politiek is hard, groot en verslavend.

Zondag

Onontbeerlijk telefonisch contact met Vaste Verkering in NL en even tijd om in Central Park — waar mijn appartement op uitkijkt — de Sunday Times te lezen. Zon en park stemmen vrolijk, maar werk roept. Ik stort me op wat het feestelijke hoogtepunt moet worden van de waterconferentie: het gala Hoopla on the Hudson.

Het is een 'benefit dinner' dat volgende week woensdag in de beste New Yorkse traditie wordt gehouden. De tafelindeling blijkt een zware puzzel en vereist overleg.

Schrijf uitnodigingen aan onze gasten voor de opening van een tentoonstelling over Nieuw Amsterdam. Tentoonstelling wordt op 12 September door Prins Willem-Alexander en Prins

Meer verhalen, achtergronden en nieuws over ondernemers

www.fd.nl/entrepreneur

ses Maxima geopend.

Tot slot bespreek ik met mede-directeur Angela Haines de acties van volgende week. Angela is als New York: tough. Zonder haar waren we hier nooit zover gekomen.

Maandag

Telefonisch overleg met Amsterdamse counterpart Gerard en emails beantwoord. Veel praktisch werk, de grote zaken zijn gedaan.

's Middags de presentatie van onze 'New Amsterdam Trail'-brochure. We maken samen met sponsor American Express en partner Federal Hall een wandeling door downtown Manhattan. In de zon gaat het langs de hoogtepunten van Nieuw Amsterdam. Onze gids, een echte Park Ranger met bruine vilten hoed, vertelt enthousiast over de Nederlandse erfenis in New York: tolerantie en handelsgeest. Het huidige gebrek daaraan in Nederland is de reden dat Angela en ik de Stichting Henry Hudson in 2006 zijn begonnen. Het zijn de ingrediënten voor succesvolle samenlevingen, zie New York. American Express is blij met de brochure, wij ook.

's Avonds check ik een stuk voor Het Parool over de New Amsterdam Trail. Erg goed geschreven. Verfrissend. Ik leid daarentegen een saai leven: werken, eten, slapen. Een New Yorks leven volgens Angela.

Dinsdag

De eerste bewijzen van een Nederlandse invasie tekenen zich af. Jan te Siepe arriveert. Door zijn doorzettingsvermogen komen er morgen twintig platbodems naar New York. We nemen telefonisch ligplaats en douaneproblemen door.

Bespreek met NYSE Euronext een van de hoogtepunten van volgende week als de platbodems wellicht met hun scheepstoeters de beursdag op Wall Street openen. Wordt wereldnieuws in Nederland.

Er staat tussen 8 en 13 september een reeks van Nederlands-Amerikaanse evenementen op het programma: gala, tentoonstelling, platbodems, trail, banenruil, waterconferentie en noem maar op. Nooit kunnen hopen dat het zo groot zou worden.

Zie 's middags twee medewerkers van de stad New York. Zij vrezen dat sommige evenementen onopgemerkt zullen opgaan in de dagelijkse hectiek van de stad. Let's prove them wrong.

Diner met Angela op Madison Avenue. Veel, maar eenzijdige gesprekstof: werk, werken nog eens werk. Bij thuiskomst nog een aflevering Seinfeld en dan naar bed.

Woensdag

Zus belt. Is gisteravond door een gek in Amster-



Gert Tetteroo van de Stichting Henry Hudson 400 op het dakterras van het New Yorkse restaurant '230 fifth'

Foto: Rene Clement

Profiel

naam
functie
organisatie
opgericht
personeel
sponsors

Gert Tetteroo (49)
Executive director
Henry Hudson 400
2006
6
DHV Group, New York
Stock Exchange
Foundation, American
Express, Schiphol
Groep, Nederlandse
overheden, NY State



dam met mes in bil gestoken. Ziekenhuis, politie, geen grote schade wel grote schrik. Gek heeft niet eens geprobeerd te roven. Prikte tien centimeter diep en rende weg. Bah.

Woensdag kantoor, de enige dag in de week dat we met hele team binnen zijn. Mantra: kantoorleven kost teveel tijd voor een kleine organisatie, zoveel mogelijk thuis werken.

Bespreek en verdeel met Renee, Angela en Isabelle de operationele punten rond de waterconferentie. Amerikanen vinden mij een maniakale planner. Hier zit een vet cultuurverschil.

Moet concert van Pet Shot Boys laten schieten. What have I done to deserve this?

Donderdag

Zus maakt het goed. In de ochtend telecon met Cees Veerman (Delta Commissie) en Emllyn Koster, de CEO van het Liberty Science Center waar onze waterconferentie gehouden wordt. Zij zijn de dagvoorzitters; we verdelen de rollen.

Breaking News: Obama geeft op woensdag, de openingsdag van onze conferentie, belangrijke speech in Washington over toekomst ge-

zondheidszorg. Dat gaat ons veel politici kosten. We proberen voor staatssecretaris Huizinga, die niet komt vanwege zelfopgelegde reisbeperkingen, satellietverbinding te krijgen. Staatssecretaris Heemskerk komt beide dagen (mooi).

Mooie brief van burgemeester Mike Bloomberg. Dank! Jan te Siepe lost met hulp van consulaat douaneproblemen rond platbodems op.

Vrijdag

Ga met Cor van Zadelhoff New Amsterdam Trail lopen. Kan me die kleine nederzetting op de punt van Manhattan langzamerhand goed voor de geest halen. Heeft het uitgemaakt dat het met Nieuw Amsterdam begon, en niet met New London of Nouveau Paris? Amsterdam was het New York van de 17e eeuw, bruisend van leven en creativiteit. De cultuur van De Republiek, gebaseerd op handel en vrijheid, schoot op Manhattan wortel en kwam er tot bloei. Dat viert we in September. Laten we hier maar eens lekker ideologisch bijtanken.

